

Vrouwenweek

Hoenderloo

2019



Op vakantie met Linda, Petra, Wilma, Tineke, Hanneke, Elena, Gülten, Josje en Nicoline naar Landalpark de Miggelenberg in Hoenderloo van 2 t/m 9 augustus 2019.



## Vrijdag 2 augustus

Josje, Nicoline en Hanneke vertrekken mooi op tijd uit Arnhem en zijn dus te vroeg in Veenendaal. Daar beginnen we de vakantie goed, met een lekker mals regenbuitje. Onderweg wordt het niet droog en als we aankomen op het Landalpark de Miggelenberg in Hoenderloo staan er al grote plassen. Nicoline rent naar de receptie om de sleutel op te halen en ze vindt daar ook Tineke die daar zit te wachten. Hanneke komt met haar ouders ook net aan en zo zijn we nu dus compleet. Negen vrouwen, voor een echte vrouwenweek.



Josje en Nicoline pakken samen de bus uit en vooral Josje is daarna kletsnat. Na een praatje en een korte kennismaking met een kopje koffie en een overheerlijk abrikozenflapje zoeken we onze kamers op en pakken onze koffers uit. Daarna willen we wel eten. Nicoline heeft



twee knotsen van courgettes meegenomen en gelukkig zijn er al twee vrijwilligers om de courgettes in stukjes te snijden en er soep van te maken. Een lekkere salade erbij en Gülten

en Hanneke hebben het eerste applausje binnen, want het eten staat, dankzij hen, heel snel op tafel! Na het eten een toetjesfeest.

Tineke, Nicoline en Wilma ruimen de boel op en zetten koffie. Vijf dames gaan naar het



kampvuur en roosteren daar marshmallows. Na de koffie en de eerste groepsfoto, gaan we een voor een in bad of zonder dat, al in pyjama op de bank. Opeens bezoek!!!! 4 mannen van Buitenzorg komen binnen vallen. Dat is wel even schrikken, sommige dames vliegen de trap op! Ze waren wel uitgenodigd, want ook zij waren natuurlijk bij het kampvuur, maar zo snel hadden we dat niet verwacht. Gülten en Elena vinden het wel leuk en doen het spelletje met stokjes dat ze mee hebben genomen, mee. Daarna gaan ze gelukkig weg, niet zo'n handige actie van deze mannen. We nemen nog een drankje en een knabbeltje en dan gaan we lekker naar bed.



Zaterdag 3 augustus

Ontbijt met een gekookt eitje. Samen het boodschappenlijstje gemaakt, iedereen heeft goede ideeën. We gaan naar Apeldoorn om boodschappen en ansichtkaarten te kopen. Als we de winkelstraat inkomen al gelijk een draaiorgel, dat is haast nog leuker dan winkelen!



Na de nodige inkopen nemen we een terrasje, en Nicoline trakteert op gebak.





We houden het net droog! Thuis gekomen pakken we onze aankopen uit, bijvoorbeeld een mooie puzzel die Petra kocht.



Tineke kookt voor ons pasta, erg lekker! Weer een applaus! Na het eten gaan Nicoline, Petra, Linda en Gülten zwemmen. Het zwembad wordt goedgekeurd door deze dames, voor herhaling vatbaar!!



Zondag 4 augustus

Ontbijt, met een croissantje met americain filet, dat had Elena opgegeven. Deze ochtend lekker even wat tijd voor jezelf en elkaar.



Aan het eind van de ochtend vertrekken we naar Ede, naar de bioscoop, we gaan naar de Lion King. Om binnen te komen is wel een beetje spannend, daarvoor moet je door een hele grote draaideur. We zijn keurig op tijd en kunnen uitgebreid met elkaar en alleen op de foto.







De film is prachtig!! Helaas geen pauze dus zijn we na afloop wel aan een drankje toe.



Gülten en Elena trakteren samen, Dank jullie wel!! Iedereen koopt er met haar eigen geld ook wat lekkers erbij.



Voor de grootste  
hongerlappen is  
er thuis ook nog  
een tosti.

O ja, de  
ansichtkaarten!!  
Die moeten nodig  
geschreven en  
beplakt worden  
met adresstickers  
en postzegels!  
Mooi klusje voor  
zondagmiddag.



We tuiten ons op en gaan naar de Chinees Lin Wah. Het is er erg druk, maar wij hebben een mooie lange tafel en na een lange tijd wachten, smaakt alles erg lekker, het was het wachten waard.



Maandag 5 augustus



Ontbijt met een warm broodje en Tineke perst een lekker sinasappeltje voor ons allemaal. We maken ons eigen lunchpakketje klaar want we gaan naar het Openluchtmuseum in Arnhem. We mogen voor de deur parkeren. Voor een paar mensen van de groep een openbaring: dat een museum zo leuk kan zijn!!



We hebben mooi weer en een oude tram die ons steeds naar de volgende halte rijdt.



Het lunchpakketje smaakt ons goed, we hebben een mooie ronde stenen tafel en een wc in de buurt, wat wil een mens nog meer. We eten een lekker ijsje, binnen, want we willen niet dat de wespen ons ijsje opeten.



Twee hoogtepunten in dit museum: Het poephuisje waar (onsmakelijke) geluiden uitkomen, sommige van ons lijkt het wel een leuke nieuwe beltoon voor de mobiel, en de opvoering door studenten van liedjes uit het repertoire van Annie M.G. Schmidt.



Moe maar voldaan gaan we naar huis, lekker uitrusten in de bus.



We eten lekker gewoon, aardappels, worteltjes en vissticks. 's Avonds lekker chillen op de banken met maar weer eens (een heel ander) filmpje!



## Dinsdag 6 augustus

De wellness en verwendag!! Na het ontbijt komt Janine Valk van Louter kleur&Stijl. Zij woont in Eerbeek, hier vlakbij, maar ze komt toch maar naar ons toe omdat we met zo veel zijn. Ze heeft heel veel sjaaltjes en 'slabbetjes' bij zich en twee spelletjes. Tijdens het eerste spel moeten we met kleurenkaartjes samen beslissen welke kleuren het best bij de man/vrouw op de foto passen. Dat is best moeilijk, want je moet niet denken: 'O, dat vind ik een mooie kleur!' maar 'staat die kleur ook mooi bij die persoon?'.



Maar dan komt het echte werk!! Welke kleuren staan ons allemaal nu het mooist??



Tineke: goud en zilver, rood, koningsblauw, spijkerbroekenblauw, citroengeel, zacht paars. De kleur die haar het mooiste staat is **ROZE**.

Gülten: goud, zilver, rood, donkere kleuren, roze, paars, zwart. De kleur die haar het mooiste staat is **dieprood**.



Wilma: zilver, rood, felroze, dieprood, koningsblauw, groen, dieppaars, felcitroengeel. Eigenlijk staan bijna al deze kleuren heel goed, Janine kan niet kiezen!

Elena: goud en zilver, rood, felroze, donkergroen, zwart, koningsblauw. De kleur die haar het mooiste staat is **dieppaars.**



Hanneke, vindt zelf het goud het mooist, Janine vindt zilver het mooist! Andere kleuren die Hanneke mooi staan zijn: rood, kobalt blauw en groen.

Petra, zilver, **spijkerbroek en koningsblauw,** zacht en felroze, paars en rood.



Josje: zilver en goud, bordeauxrood, koele grijs/ blauw, mintgroen, taupe, ecru, gedempte kleuren, alles wat vergrijsd is kan, zomer-herfstkleurtype, net als koningin Maxima, die kan ook alles aan.

Linda: goud, rood, herfstkleuren, mosgroen, **turquoise**, donkerbruin en bordeauxrood.

Nicoline: zilver en goud, paars, donkergroen, koral, rood is de beste kleur.

Tussendoor doen we ook het imagospel, je pakt het hartje met de kleur die jij het mooist vindt (nu mag dat wel!) en dan staat op de achterkant wat voor een type jij bent, bij heel veel van ons klopt het heel goed!!





Dan heeft Janine nog twee verrassingen voor ons: ze heeft hele mooie nagellak bij zich en we helpen elkaar allemaal om dat op de nagels te krijgen. En de tweede verrassing is dat ze



heel veel eigengemaakte armbandjes heeft meegenomen en we er allemaal twee mogen uitzoeken. Tot slot een folder en een lippenstift-pen en dan is het tijd voor koffie en gaat Janine weer naar huis. Maar de verwendag is nog niet afgelopen!! Na de lunch mag iedereen kiezen: een gezichtsmasker of een nek en schoudermassage. Moeilijk kiezen!



Tot slot maken Tineke en Nicoline een kleine High Tea, daar trakteert Tineke ons op. Dank je wel!



Er worden na afloop wat middagdutjes gedaan en na het schoonheidsslaapje gaan we in onze mooiste kleren en met make-up op naar het pannenkoekhuis waar we een heerlijk driegangenmenu krijgen voorgezet.



Woensdag 7 augustus

Vandaag gaan we bowlen en zwemmen op het park. Dat bowlen pakt alleen anders uit, de baan loopt tot tweemaal toe vast, dus dat geven we maar op. Des te gezelliger is het zwemmen daarna!! Wilma kijkt toe en past op onze spullen.



We lunchen onderweg naar ons huis met lekkere dingen uit de parkwinkel. We passen precies met z'n allen aan een picknicktafel..... o nee, toch niet.....!!



Om 16.00 uur vertrekken we met de bus naar Hoenderloo, daar is een zomerbraderie. We doen daar goede zaken en Gülten vindt de kermis erg leuk!!







Na een lekker frietje hebben we nog een miniplaybackshow van Wilma en Elena!



Donderdag 8 augustus

We gaan vandaag naar Garderen, de zandsculpturen met dit jaar als thema 'een reis om de wereld'. We worden welkom geheten door een stewardess die onze digitale kaartjes scant. Zonder wachtrij komen we in een vliegtuig en gaan we 'op reis'.







We weten intussen de AH in Beekbergen goed te vinden en ook dat er een leuk terras vlakbij is. In Garderen is het erg druk dus dat lijkt ons een beter idee. We nemen bijna allemaal een milkshake, sommige maken een verkeerde keus.....jammer.....Daarna gaan Linda en Nicoline pizza's kopen bij de AH, dat lijkt ons wel lekker voor vanavond, een pizza-buffet.



## Vrijdag 9 augustus

Om 6.30 staan er al mensen naast hun bed om in te pakken, dat is een beetje te vroeg, ga nog maar even slapen. Maar om 8.30 zitten we allemaal alweer aan de ontbijttafel en is eigenlijk alles al bijna klaar. Nog een beetje afwassen, bedden afhalen, de bus inpakken, vuilnis verzamelen, we helpen allemaal mee. Gülten en Linda worden als eerste opgehaald. Bijna tegelijkertijd belt de taxichauffeur van Tineke dat hij bij de receptie staat, fijn dat ze even mee mag rijden naar de receptie met Joost, de chauffeur vrijwilliger van Gülten en Linda. We nemen afscheid van elkaar met veel knuffels en zoenen.



De terugweg verloopt vlot en we zijn zowel in Veenendaal, waar we afscheid nemen van Petra, Elena en Wilma, als in Arnhem keurig op tijd! Daar nemen Josje en Nicoline afscheid van Hanneke die daar op de koffietafel de ansichtkaart vindt die zij aan Tendens verstuurde. Dat is een mooie laatste foto!!